

GUDSTJENESTER

TIRSDAG 15. MAJ

Sct. Bendts Kirke kl. 17.30, Alle præster og Kitz Lindberg, Dåbsfest for 4-5-årige og deres familier

SØNDAG 20. MAJ

Pinsedag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Hanne Vesth

MANDAG 21. MAJ

2. Pinsedag
Kongsgården, Vester Broby kl. 10.30,
Alle provstiets præster, Pinsegudstjeneste under åben himmel

ONSDAG 23. MAJ

Sct. Bendts Kirke kl. 18.30, Hanne Vesth,
Stille aften i Kirken
Kl. 19.00: Stillegudstjeneste

SØNDAG 27. MAJ

Trinitatis Søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard

TORS DAG 31. MAJ

Klostermarkskirken kl. 17.30,
Otto Lundgaard,
HotDog-gudstjeneste

SØNDAG 3. JUNI

1. søndag efter Trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Hanne Vesth
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom

SØNDAG 10. JUNI

2. søndag efter Trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30, Hanne Vesth

TORS DAG 14. JUNI

Sct. Bendts Kirke kl. 19.00, Alle præster og Kitz Lindberg,
Aftensang for næste års konfirmandelever og deres familier i forbindelse med indskrivning til konfirmandundervisningen - og der er masser af gudstjenester på www.ringstedsogn.dk

ARRANGEMENTER

TIRSDAG 15. MAJ kl. 10.30

Babysalmesang i Sognegården

ONSDAG 16. MAJ

Forsommerudflugt til Skælskør
Deltagelse kun mod tilmelding

TIRSDAG 22. MAJ kl. 10.30

Babysalmesang i Sognegården

MANDAG 28. MAJ kl. 16.00

Flygtningecafé i Sognegården

TIRSDAG 29. MAJ kl. 10.30

Babysalmesang i Sognegården

TIRSDAG 29. MAJ kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården

En jomfru, der rødmer

Klosterurtehavens Maidens Blush.
Foto af Per Hansen



Klosterurtehaven ved Sct. Bendts Kirke er blevet renoveret så fint. Ny jord i bedene, nye rammer om bedene og klosterplanterne sat tilbage til fornyet trivsel - og glæde for de mange, der lægger vejen forbi og nyder en stund på en af bænkerne.

I et af bedene står der en højt elsket rose, kaldet Maidens Blush. Og den er fantastisk. Den blomstrer på én gang - det gør nemlig de gamle roser, og hvis man på nogen måde kan være der, når det sker, så skal man unde sig selv det. Lad det være en dag, hvor det ikke blæser for meget, og hvor solen og varmen har lokket roserne til at åbne sig. Og nyd så livets øjeblik, åbn sanserne og lad den himmelske duft ramme næse, sjæl og sind.

Stille aften i Sct. Bendts Kirke

Til den sidste stille aften i Sct. Bendts kirke, **onsdag 23. maj kl. 18.30**, vil de to fløjtenister, Christina Lomholt og Karina Agerbo (som også er organist i Klostermarkskirken) spille rolig og lyrisk musik fra renæssancen forskellige steder i kirken. Man kan sætte eller lægge sig et sted, tænde lys i lystræet, eller bare gå rundt og nyde musikken, der i sin enkelhed fylder rummet og klinger fantastisk i kirkens flotte akustik. Fløjtenisterne indleder også stillegudstjenesten kl. 19. Kl. 20 åbner vi for termokanderne på rullebordet, og får en kop urtete eller kaffe, en lille snack og snak.

Hvad er en stille aften?

Det er lidt det samme som at hælde benzin på bilen eller pumpe luft i cykeldækkene. Det er nemlig en mulighed for at komme ned i gear i både krop og sind, og finde ind til centrum i sit liv. Ved indgangen er der forskelligt materiale om stilhed og meditation, som du kan tage med hjem.

Maidens Blush betyder "jomfruens rødmen". Navnet kan mindst føres tilbage til 1400-tallet og hentyder til, at jomfru Maria rødmede, da ærkeenglen Gabriel overbragte hende budskabet om hendes graviditet. Der står ganske vist ikke noget om Marias rødmen i Det nye Testamente, men rosens navn vidner om en tid, hvor mennesker hørte hjemme i biblens univers. Navnet passer da også til rosens udvikling - den var hvid (tilhører familien Rosa Alba, der betyder hvid rose), men på et tidspunkt fik den sin lyserøde farve.

De der dyrker og vogter

I kirkens allerførste tid kaldte man tilhængerne af Jesus Kristus for "dem, der går vejen". De adskilte sig fra omverdenens hav af religioner og filosofier, fordi der i troen på Jesus Kristus åbnede sig en anden vej - en anden måde at leve på. Andre værdier.

En af de grundlæggende kristne værdier har tråd tilbage til biblens anden side, hvor Gud siger til sine første mennesker: dyrk jorden og vogt den. At dyrke og at vogte har intet at gøre med rovdrift og gifte og bare-smide-sit-affald. Det er derimod ord, der giver os personligt og kreativt ansvar for at tage os klogt og fremsynet af jorden og dens resurser. Det er selvfølgelig i alles interesse, men set i et kristent perspektiv, så har vi altså fået direkte ansvar af den store gartner, der selv plantede en haveklode midt i stjerners vrimmel.

Tak til de frivillige, der passer klosterurtehaven.

Tak til dig, der smider dit affald i affaldsspandene.

Hanne Vesth



Stillegudstjenesten har rum og tid til personlig meditation, som Hanne Vesth indleder med en såkaldt guidet meditation med afsæt i aftenens tema, der er forskelligt fra gang til gang. Og så er det jo også en lejlighed til at møde nye mennesker.



Så er der gjort klar til stillegudstjenesten.

Find os på:

www.ringstedsogn.dk

www.facebook.com/ringstedsogn



Ringsted Sogn
Klostervænget 2A
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 11 61
Mail ringsted.sogn@km.dk

Kontortid:
Hverdage 9-12
Torsdage tillige 15-18



HotDog-gudstjeneste i Klostermarkskirken

Torsdag den 31. maj i Ulvetimen kl. 17.30

Det' for børn, men osse for voksne

Tilmeld jer til spisning hos Kitz på mobil 30 31 42 11



Næste kirkeside:
29. maj 2018
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk