

GUDSTJENESTER

SØNDAG 10. MARTS

1. søndag i fasten

Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Janne Meibom

TORS DAG 14. MARTS

Sct. Bendts Kirke kl. 18.30, Hanne Vesth,
Stille aften i Kirken
Kl. 19.00: Stillegudstjeneste

SØNDAG 17. MARTS

2. søndag i fasten

Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Hanne Vesth,
efterfulgt af Bibelsk sjælesorg

SØNDAG 24. MARTS

3. søndag i fasten

Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard

SØNDAG 31. MARTS

Midfaste

Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Janne Meibom

SØNDAG 7. APRIL

Marias Bebudelsesdag

Klostermarkskirken kl. 10.30, Hanne Vesth
Sct. Bendts Kirke kl. 14.00,
Otto Lundgaard,
Københavnsmessen

*Påskens mange gudstjenester finder du på
www.ringstedsogn.dk*

Klimaet kalder os ud på gader og veje

Klimaforandringerne er her, og de er kommet for at blive. Mens vi herhjemme nu er ved at få øjnene op for dem, har nogle af verdens fattigste lande for længst



mærket konsekvenserne, som har ramt dem på deres livsgrundlag.

Mennesker er truet af sult og oversvømmelser og må forlade deres hjem for at finde mad og sikkerhed. Det fylder mere og mere i Folkekirkens Nødhjælps arbejde for mennesker i nød. De mangler dig og dæmninger, de har brug for mad og drikkevarer i lange tørketider, og de mangler systemer, der kan advare i tide, når katastrofen rammer næste gang.

Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen. Også du kan give en hjælpende hånd samt et par hjælpende fødder, når du er med til at samle ind ved Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling søndag den 10. marts.

De sidste år har vi samlet flotte beløb ind i Ringsted. Det vil vi gerne blive ved med, og vi har brug for mange indsamlere i alle aldre. Der venter en tallerken varm suppe, når I er hjemme fra ruten.

Meld dig som indsamler til Jens Salomon på 2896 3285. Du kan også møde op i Sognegården på Klostervænget 2A den 10. marts fra kl. 11.00, få udleveret en indsamlingsbøsse og et kort over din rute.

ARRANGEMENTER

TIRSDAG 5. MARTS kl. 10.00

Strikkecafeen i **Klostermarkskirken**

TIRSDAG 5. MARTS kl. 10.30

Babysalmesang i **Sognegården**

TIRSDAG 5. MARTS kl. 14.00

Tirsdagstræf i **Klostermarkskirken**
Otto Lundgaard om det gamle København på vrangen

TORS DAG 7. MARTS kl. 18.30

Pigecafeen i **Sognegården**

FREDAG 8. MARTS kl. 10.00

Studiekreds i **Klostermarkskirken**
Vi læser fra Johannesbrevene

MANDAG 11. MARTS kl. 10.00

Legestue i **Sognegården**

MANDAG 11. MARTS kl. 16.00

Flygtningecafé i **Sognegården**

TIRSDAG 12. MARTS kl. 10.30

Babysalmesang i **Sognegården**

TIRSDAG 12. MARTS kl. 14.00

Tirsdagstræf i **Klostermarkskirken**
Vi ser film fra gamle Danmark

ONSDAG 13. MARTS kl. 19.30

Sogneaften i **Sognegården**
Johan Fynbo fortæller om tro og videnskab
Entré på 30 kr. går til Sognets menighedspleje

MANDAG 18. MARTS kl. 10.00

Legestue i **Sognegården**

MANDAG 18. MARTS kl. 16.00

Flygtningecafé i **Sognegården**

TIRSDAG 19. MARTS kl. 10.30

Babysalmesang i **Sognegården**

TIRSDAG 19. MARTS kl. 14.00

Tirsdagstræf i **Klostermarkskirken**
Vi gætter 13 rigtige

Videnskab og tro - mod- eller modsætninger?

I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som hinandens modsætninger. Men det stiller professor i astrofysik Johan Fynbo spørgsmålstejn ved, når han den 13. marts besøger sognegården.

I sit foredrag lægger Johan Fynbo ud med at skitsere sin vej ind i forskningen fra en baggrund som småbondesøn fra Koldingegnen. Dernæst vil han skitsere det moderne astronomiske verdensbillede og herunder fortælle om sit arbejde inden for astronomien, og herfra vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning samt argumentere for, at det er fuldt ud muligt at arbejde som forsker som et troende menneske uden at gøre meget store knuder på sig selv.

Lyder det ikke spændende? - så kig forbi og vær med!



Onsdag den 13. marts kl. 19.30 i Sognegården. Entreen på 30 kr. går til Sognets menighedspleje

SøndagsDegn

Har du brug for ro og eventuelt udvide dit netværk? Så er tjansen som SøndagsDegn måske noget for dig! Ringsted Sogn søger frivillige, der kan indgå i et team af SøndagsDegne til at varetage funktionen ved gudstjenester i Sct. Bendts Kirke.

Hvad kan det give dig at være SøndagsDegn? Nuværende SøndagsDegn fortæller, at det

først og fremmest giver ro i sjælen, at han stresser af og dermed hviler i sig selv, når han har været SøndagsDegn, hvilket han ser som et kæmpeplus i en ellers hektisk og travl hverdag. Og så har han lært at stå alene foran en større flok.

Opgaver som SøndagsDegn:

- ◆ Tage imod kirkegængere
- ◆ Hjælpe til ved altergang
- ◆ Bede indgangsbøn og udgangsbøn
- ◆ Være vært ved kirkekafe efter gudstjeneste

Vil du gerne være SøndagsDegn? Så tag en uforpligtende snak med sognemedhjælper Kitzi. Hun kan træffes på kitzi@ringstedsogn.dk eller på tlf.: 3031 4211.



www.ringstedsogn.dk

www.facebook.com/ringstedsogn



Ringsted Sogn
Klostervænget 2A
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 11 61
ringsted.sogn@km.dk

Kontortid:
Hverdage 9-12
Torsdage tillige 15-18



Koncert med Vibeke Astner og Henrik Goldschmidt
Torsdag den 21. marts kl. 19.30 i Klostermarkskirken
Musik i mange stilarter for obo og orgel - fra Bach og Händel til Rachmaninov og jødisk folklore.



Næste kirkeside:
19. marts 2019
Ansvarshavende redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk