

GUDSTJENESTER

SAMTLIGE GUDSTJENESTER
I PÅSKETIDEN ER AFLYST

SAMTLIGE KONFIRMATIONER
I FORÅRET ER AFLYST

Alle konfirmandfamilier har modtaget mail med oversigt over nye konfirmationsdatoer fra ultimo august til og med september. Oversigten findes også på sognets facebookside og hjemmesiden.

OPFORDRING FRA LANDETS
BISKOPPER

Daglig klokkeringning kl. 17.00.

Hver morgen og aften ringer kirkenes klokker for at opfordre til bøn og andagt.

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkenes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og bede for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.

Derfor en særlig opfordring til kirkerne om at fastsætte jeres aftenringning til kl. 17.00. Det gør mange af jer sikkert allerede, men det vil være godt, hvis vi kan gøre det på samme tid.

Den fælles aftenringning ophører, når Corona-virus ikke længere hærger, og den normale hverdag er tilbage i Danmark.



ARRANGEMENTER

SAMTLIGE ARRANGEMENTER TIL
OG MED PÅSKETIDEN ER AFLYST



Påskens håb

”Frygt ikke!” – sådan lyder det i påskeevangeliet til kvinderne, da de kommer til den tomme grav, og ordene lyder også til os, når vi lytter til påskefortællingen. ”Frygt ikke” er dog lettere sagt end gjort i disse tider, hvor vi bombarderes med dårlige nyheder, som får os til at føle os magtesløse, og som gør os bange. Det værste er måske, at vi ikke kan gøre, som vi plejer, når vi ængstes eller mærker magtesløshed. Den normale reaktion for os er at søge hinanden, at give et knus og samles om fællesskabet f.eks. i kirken. Alt dette er vi afskåret fra nu, hvor vi må holde afstand.

Spørgsmålet bliver derfor, hvordan vi hjælper hinanden med at sprede påskens håb? Et håb, der handler om, at lyset er stærkere end mørket, og at Gud vil lade livet sejre over døden.

Jeg vil opfordre til, at vi leder efter tegn på håb – for jo flere gange vi virkelig ser, at der er håb, jo lettere bliver det at tro på ordene om at påske betyder håb.

Hvilke håbstegn kan vi finde? Jo, det kunne måske være forårstegn. Nyt liv, der skyder frem af jorden, er tegn på opstandelse. Det kunne være fortællinger om hjælpsomhed eller om alle de mennesker i sundhedsvæsenet, der arbejder benhårdt på at hjælpe de syge. Og det kunne være regnbuen, der i fortællingen om Noas ark varsler nye, gode tider, og derfor også i dag er et tegn på håb.

I alle disse tegn og fortællinger er der håb.
Glædelig påske!

Janne Meibom

Corona-påske



Alteret, som det var udsmykket ved en gudstjeneste påskedag i Klostermarkskirken. Mange fik en af de små påskelliljer med hjem.

For små 2000 år siden gik kvinderne ud til graven, hvor Jesus var blevet lagt. Inde i Jerusalem sad disciplene og tilhængerne. Deres livsindhold var forsvundet. Deres ven og frelser var død. Meningen var tabt, og opløsningen var begyndt. Men så lød kvindernes chokerede stemmer, da de kom løbende: ”Graven er tom!”. Og snart bredte opstandelsens håb sig ud til alle verdenshjørner. Håbet om at den opstandne også nu er på vej til os, for at skænke os vores egen opstandelse og hele verdensgenoprettelse.

Det ender godt. Og det er påskens egentlige indhold. Og det giver styrke. Styrke til at holde ud. Styrke til at få det bedste ud af alting. Også i disse corona-tider.

Hvordan synes du påskedagenes indhold og stemning passer til det, vi oplever nu? Måske sådan her:

Skærtorsdag: Det føles som en evighed siden, at vi sidst havde mulighed for at samles, spise sammen, tale sammen, synge sammen og lade luftens molekyler flyve frit imellem os.

Langfredag: Mørket har sænket sig over jorden. De syge lider. De arbejdsløse lider. Virksomhederne bløder. Hjerterne bløder. Bekymringen er høj. Og nervositeten, så snart man mærker et symptom.

Påskelørdag: Livet er tungt, for tungt er det, når man har mistet, eller nogen tæt på har mistet. Mistet mennesker, mistet arbejde, mistet livsgrundlag. Mistet drømme og mening. Og så kan vi ikke engang trøste hinanden i nærheden af hinanden.

Påskedag: Antallet af syge falder, og samfundshjulene kommer langsomt i omdrejninger. Håbet vågner og vokser og giver handlekraft til livet og samfundet, der nu står med en dyrekøbt visdom om, hvad der gør livet værd og samfundet godt.

Hvordan vil det føles? Måske som i dette lille vers (inspireret af salmen ”Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen”, 249 i salmebogen. Du kan også finde den på nettet):

*Det er som at vågne en morgen i Danmark
til normalt liv igen,
gå ture i byen, få talt med en masse,
bli' set som en ven.
Det er sig at åbne for Gud, midt i livet,
og mærke i hjertet, at glæden blir givet.*

Glædelig påske – trods alt.

Hanne Vesth

www.ringstedsogn.dk

www.facebook.com/ringstedsogn



Ringsted Sogn
Klostervænget 2A
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 11 61
ringsted.sogn@km.dk

Telefontid:
Hverdage
kl. 10-13

Daglig andagt med
dine præster
Mød os på sognets hjemmeside
samt på [facebook.com/ringstedsogn](https://www.facebook.com/ringstedsogn)



KIRKERNES I RINGSTED

Næste kirkeside:
15. april 2020
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk